

De nieuwe plannen

Vijf meter hoge betonnen muren met prikkeldraad omheinen de bouwplaats. Spandoeken met toekomstplannen, kapotgewaaide vlaggen en betonnen vloerplaten leiden naar de grijze hangar met het dak van golfplaat. Vrolijke vlaggetjes en in leer geklede mannen en vrouwen begeleiden de buurtbewoners naar de klaarstaande klapstoeltjes voor de barak. Op de grond liggen paintballpistolen, een stuk of tien.

Twee rondbuikige mannen met leren hesjes hobbelen naar de kathedr voor de ijzeren schuifdeuren van de hangar.

‘Ken iedereen me horen?’ klinkt er in het Amsterdams.

Instemmend gemompel in de zaal.

‘Goed dat jullie er zijn. Wij zijn Willem en Sjaak. Wij hadden hier vroeger met de Hells Angels onze ‘Angels Place’. Heel fijn dat we de kans krijgen om op ons eigen plekkie weer een nieuwe thuisbasis te mogen starten waar iedereen zich thuis kan voelen. Zelfs lui als jullie. Jammer genoeg hebben eerdere plannen het niet gehaald, zoals onze egelopvang, geen Angels Place maar Egels Place. Mensen houden niet van stekels blijkbaar. En helaas is ook ons plan voor de openbare toiletruimte Angels Plee’s niet doorgegaan. Daar was Jacqueline, de vrouw van Sjaak, wel treurig om. Op verzoek van de gemeentesecretaris heeft Sjaak hier, onze professor zorgezegd, want hij heeft de havo afgemaakt, diepgravend onderzoek gedaan in deze wijk. Hij heb gekeken wat er hier nodig was. En bij dit laatste plan ging de gemeente wel akkoord. Mag ik u presenteren...’

Sjaak grijpt het laken dat boven de hangar-deur hangt en onthult het witte naambord met de woorden Bengels Place, aan beide zijden geflankeerd door engeltje met wings.

‘Bengels Place!’ scandeert Willem. ‘Een modern kindcentrum, zoals dat tegenwoordig heet. Helemaal duurzaam, klimaatneutraal en inclusief. Wat hebben we allemaal;

- een all-inclusief verblijf voor ieder kind van nul tot twaalf jaar; lever uw schatjes bij ons in en wij verzorgen ze 24 uur per dag;
- gratis vervoer; al onze Harley’s zijn tegenwoordig electrisch en met zijspan kun je zeker met zes koters toeren. Beter dan een stint;
- geen posters van vrouwen meer, wel posters van Katrien Duck, zodat de plek helemaal woke is voor iedereen. Ook voor andersoortige mensen;
- activiteiten die we aanbieden; opvoeren van je driewieler, kleien van asbakken en schedels, maak je eigen tattoo’s, kanjertraining, een uitdagende speeltuin met vuurkorf en modderbad. En we hebben zelfs een moestuin met wat Nederteelt.

Nu wil ik graag de wethouder vragen om ons Kindcentrum Bengels Place te openen door paint te knallen op onze grijze loods. Met kindvriendelijke kleuren.’

Juli 2023